



# Speech Frank Misseghers

Zaterdag 6 januari  
20.00 uur in Hof ter Mude

Beste vrienden,

dit jaar ben ik 20 jaar voorzitter van het Casino Cycling Team Knokke. Zelf had ik dit nooit verwacht. Volgens mij staat de club op zijn hoogtepunt:

- In 2017 hadden we 910 betaalde leden en we mogen ons, met enige fierheid, de grootste club van België noemen.
- Onze financiële toestand is zeer gezond.
- De sponsoring is verzekerd tot 31/12/2021.
- De organisatie en de sfeer is gezellig en vriendelijk want steeds meer fietsers willen lid zijn van onze club.
- Onze kledij is geslaagd en we komen onze leden overal tegen.
- We hebben een goed, degelijk en fijn bestuur met mensen die zich steeds belangloos inzetten.
- Tijdens de zomerperiode zijn er tal van initiatieven.
- We zijn (waarschijnlijk) de enige fietsclub die rond Kerstmis speelgoed bezorgt aan tal van arme kinderen.

Het feit dat:

- De meesten nooit een andere voorzitter hebben gekend.
- Ik 20 jaar voorzitter ben.
- Ik een paar dagen geleden 76 geworden ben.
- De toekomst van de club voor mij zeer belangrijk is.

Om die redenen heb ik begin november 2017 het bestuur op de hoogte gebracht dat ik, maar niet zonder weemoed, de fakkel over wil dragen ten laatste na deze zomer op voorwaarde dat er een nieuwe voorzitter is. Zodoende hebben we de tijd de overdracht zo soepel mogelijk te maken.

Ik heb dan ook een buitengewone algemene bestuursvergadering samengeroepen op 1 december 2017. Met unanimité werd Rudi Lippens aangesteld als nieuwe voorzitter.

Verleden jaar hebben Rudi en ik, vooral achter de schermen, nauw samengewerkt en ik ben ervan overtuigd dat hij een waardig voorzitter zal zijn die zich met volle overgave zal inzetten. Dit heeft hij nu reeds bewezen met de verdeling van de kledij.

Ik had aan het bestuur medegedeeld dat ik met zeer veel plezier gewoon lid wil blijven van de club.

Rudi en het bestuur hebben aangedrongen dat ik ere-voorzitter word en (soms) de taak van PR van de club zou voortzetten. Ik heb dit aanvaard.

Ik wil alle bestuursleden met wie ik in de loop van al die jaren heb samengewerkt van harte danken voor hun inzet. Maar vooral wil ik jullie allemaal danken voor de steun en de sympathie die ik van jullie gekregen heb. Ik vond het een voorrecht zolang voorzitter te mogen zijn van onze club maar vond het ook mijn plicht dit goed te doen. Ik hoop dat ik dit goed gedaan heb.

20 jaar geleden zei ik aan de vorige voorzitter, wijlen Miel Raemdonck ('Arafat'): "Er is een tijd van komen en van gaan...". Vandaag zeg ik tegen mezelf hetzelfde.

Aan allen mijn hartelijke dank,  
Frank Misseghers.